

Gråsten Slot og Papirmuseet

GRÅSTEN SLOT

Gråsten er en hyggelig by, som er vokset op omkring Gråsten Slot.

Det oprindelige slot blev bygget af den berømte Ahlefeldt-slægt i starten af 1600-tallet.

Det blev kraftigt ombygget ca. 100 år senere og fremstod da som et prægtigt barokslot. En brand i 1757 ødelagde dog de fleste bygninger, og det nuværende lidt mere beskedne slot blev bygget i de følgende årtier.

[Link: Gråsten](#)

I 1921 overtog den danske stat Gråsten slot, og det blev i 1935 foræret til det daværende, nygifte kronprinsepar. Dronning Ingrid opholdt sig her - indtil sin død år 2000 - hvert år i sommerferien.

Slottet er nu overtaget af Dronning Margrethe, som også benytter det til sommerbolig.



Selve slottet er ikke åbent for offentligheden, men den smukke slotskirke fra 1699 og parken er åben hver dag. Her kan man se Dronning Ingrids imponerende rosenhave og selvom alting ser meget velfriseret ud, tager slotsbetjentene meget afslappet på skolebesøg.

NB: I den periode, hvor kongefamilien bor på slottet (fra omkring 10. juli - 20. august) er der ingen adgang til hverken kirke eller park.

[Link: Gråsten Slot](#)

PAPIRMUSEET

En ny attraktion i Gråsten er Papirmuseets By, som åbnede i 2002. Det indeholder et lille museum, men er først og fremmest et kommercielt foretagende med salg af alt, hvad hjertet kan begære inden for papir og klip.

Alligevel kan et besøg anbefales. Der er dog ingen tvivl om, at det specielt vil være pigegruppen, som vil finde besøget interessant.

[Link: Papirmuseet](#)

