

# Hammershus

Blandt de mange attraktioner, som Bornholm kan byde på er Hammershus Slotsruin nok den mest kendte. Det er derfor et oplagt mål for både lejrskoler og feriekolonier.

De ældste dele af Hammershus stammer helt tilbage fra starten af 1200-tallet. Borgen var på skift administreret af den danske konge og ærkebiskoppen i Lund. I to korte perioder var den besat af henholdsvis lübeckerne og svenskerne.

I 1700-tallet mistede Hammershus sin betydning som forsvarsanlæg og blev da anvendt som statsfængsel. Blandt de mere prominente fanger var Corfitz og Leonora Christina Ulfeldt.

Senere blev borgen helt opgivet og mange af stenene blev brugt til byggemateriale andre steder på øen.

I 1822 blev den resterende borgruin fredet.

I 2018 åbnede Hammershus Besøgscenter. Det er en meget smuk udstillingsbygning, som delvist er sprængt ind i klippen og via en gangbro står i direkte forbindelse med ruinen. Der er gratis adgang, og gennem store plancher og originale filmklip sættes borgens historie i perspektiv.

Når man alligevel er på Hammershus med elever, bør man ikke snyde dem for en rask gåtur på et par kilometer til Opalsøen. Det er en smuk lille sø, som har fået navn efter smykkestenen opal, som netop kan antage søens dybblå farve.

Søen er et resultat af mange års stenbrudsvirksomhed, som skabte et dybt hul, der langsomt blev fyldt op af vand.

Få meter fra Opalsøen ligger den naturlige sø Hammersøen, som er Bornholm største.



Flere oplysninger:

[Hammershus Slotsruin](#)

[Hammershus Besøgscenter](#)

[Opalsøen](#)