

# Rømø



Rømø ligger måske lige i yderkanten af det område, man fra kolonien kan nå på en heldagstur. Men øen er ellers nok et besøg værd i de lejrskoleperioder, hvor tyskerne ikke holder ferie.

Turen over dæmningen er nok så attraktiv, og stranden er flot og kæmpestor. Skal der bades, må man dog være særlig opmærksom, holde skærpet opsyn både fra stranden og i vandet - og kun bade i mindre hold.

Øen repræsenterer sammen med Fanø de to eneste gestøer, vi har i den danske del af Vadehavet. Gestøerne, som jo i modsætning til marskøerne (som f.eks. Mandø) kun delvist er omgivet af diger, har en meget interessant plantevækst på grænsen mellem marsk og klitter.

I den lille by Toftum ligger to interessante gamle bygninger - kommandørgården og skolen.

Kommandørgården er en af Rømøs gamle, rige slægtsgårde. Gården er fuldt møbleret og rummer usædvanligt gode eksempler på prægtigt bemalede paneler, snedker- og udskæringsarbejde og vægbeklædninger af hollandske fliser. Kommandørgårdens navn hentyder til de kommandører (kaptajner), der i 1700-tallet og begyndelsen af 1800-tallet havde kommandoen på store hvalfangerbåde.



Ved siden af Kommandørgården ligger Toftum Skole. Skolen er en lille, velbevaret skole fra 1784. Bygningen indeholder forgang, klasselokale og brændselsrum og er restaureret, så den både inde og ude kommer så tæt på skolens oprindelige skikkelse fra 1784 som muligt.

I rammerne for skolens drift stod blandt andet, at læreren blev aflønnet af skolebørnenes forældre, som også skulle skiftes til at give ham fri kost.



Flere oplysninger: [Visit Rømø](#)