

Ribe by

Ribe er Danmarks ældste by. Man kender ikke årstallet for byens grundlæggelse. Første gang den nævnes i en skriftlig kilde er i 860, da Ansgar af Kong Horik fik lov til at bygge en kirke her. De senere års udgravninger har imidlertid vist, at byen allerede lå her i starten af 700-tallet.

Ribe Domkirke er opført i flere tempi. Den centrale del - der er af bygget af vulkansk tufsten fra et område ved Rhinen - er bygget i 1117 og årene derefter. Senere er der bygget sideskibe til, og i den katolske tid yderligere adskillige kapeller. Efter reformationen er de fleste af disse kapeller fjernet eller ombygget til sideskibe, så kirken nu er femskibet. Den er nu så bred, at Rundetårn kan ligge på tværs derinde.

Mod vest har domkirken to tårne. Det mindste er kirketårnet og hedder Mariatårnet, mens det store firkantede, tunge tårn er en barfred, dvs. et fæstningstårn. Det hedder Borgertårnet.



Udsigt fra Borgertårnet.



Stormflodssøjlen

Ribe Å. Gamle hyggelige gader og smalle såkaldte "slipper" fører ned til åen.

Smalleslippe er ikke bredere end, at man med armene kan nå fra den ene side til den anden. Den forbinder åen med Grønnegade, som menes at være Ribes ældste gade og allerede nævnt i 1201. Skibbroen er byens havn. I dag har den ingen erhvervsmæssig betydning. Det er her, man finder den berømte stormflodssøjle, der minder om, at store stormfloder i årenes løb har plaget Ribe og omegn. Den øverste ring er fra 1634, hvor vandet stod 6 meter over normal vandstand. Mindst 8000 mennesker omkom ved den lejlighed.

Flere oplysninger: [Visit Ribe](#)